

PIPPI RONJA KARLSSON LØVEHJERTE fra Lønneberg

BØRNELEJR 1.-8. JULI 2018
PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

Denne introduktion til ugens program er tiltænkt dig, som ikke har haft et barn på børnelejr tidligere. Programmet kan variere en smule fra år til år, men grundelementerne plejer at være, som du kan læse i denne beskrivelse. Den kristne, medmenneskelige vinkel, som børnelejren også står for, kommer til udtryk igennem morgenandagt ved flagstangen, bordbøn, bibelske fortællinger til formiddagsmødet og en andagt ved lejrbalet om aftenen.

Der kan naturligvis være spørgsmål, som ikke besvares i beskrivelsen, og så er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere.

Vi håber, at du vil læse dette med interesse. Vi glæder os til at være sammen med dit barn en hel uge i verdens skønneste omgivelser på Himmerlandsgården!



18.00 Aftensmad

19.00 Aftenmøde med navne-skuespil og andagt

20.30 Patruljehygge

21.15 Godnat

22.10 Patruljeførermøde

Søndag er første dag på børnelejren. De fleste førere ankommer tidligt til Himmerlandsgården for at gøre klar til at modtage børnene. En anden del af førerne følges med børnene på fællesrejserne. Den ene fællesrejse er kombineret tog og bus fra Sjælland, den anden del er bus igennem Jylland.

Søndag, når vi ankommer, registreres alle børn, og de kan sætte deres penge i lejrbanken. Herfra trækkes de beløb, som de evt. vil købe snoller for i løbet af ugen. På den måde bliver penge ikke væk.

Vi beder også børnene om at aflevere deres mobiltelefoner. Det gør vi af mange grunde, men først og fremmest handler børnelejr om at være sammen, og det gør vi bedst uforstyrret af spil, snap, sms og forsvundne telefoner. Vil barnet gerne i kontakt med mor eller far, kan de altid henvende sig til en voksen og få fat i sin telefon, men den bliver lagt tilbage i telefonkassen, så den ikke bliver væk eller forstyrrer i legen. Vælger man helt at lade telefonen blive hjemme, så kan man altid låne en telefon af en voksen på lejren!

Børnene får anvist, hvor de skal bo, og de bliver installeret i køjesenge på værelser sammen med deres patruljer med cirka 8-10 andre børn. Til hver patrulje hører minimum 2 førere, som har det primære ansvar for børnene igennem ugen.

Inden aftenmødet skal patruljerne i fællesskab beslutte, hvilket navn de skal kalde sig i løbet af ugen. Navnet skal gerne være temabestemt.

Hver aften, inden sengetid, samler patruljerne op på dagen, der er gået, læser en hyggehistorie eller laver en rolig, samlende aktivitet.

Førerne mødes hver aften for at gennemgå dagens begivenheder og aftale de sidste detaljer omkring den kommende dag.



MANDAG



7.30	Vækning	13.30	Kiosken er åben
8.00	Flaghejsning, andagt og morgenmad	14.00	Sportsdag
9.30	Inspektion	17.30	Aftensmad
10.00	Møde	19.00	Underholdning: sang og sketch
11.00	Fælles sport på plænen	20.00	Lejrbål og andagt
12.30	Middagsmad	20.40	Patruljehygge
		21.15	Godnat
		22.10	Føremøde

Hver morgen starter med morgenvækning og flaghejsning. Efter morgenmaden sørger børnene for at rydde op på værelserne, så der er klar til inspektion. Inspektionen er en løbende konkurrence igennem ugen, og vinderpatruljen bliver belønnet med en lille præmie i slutningen af ugen.

Børnene deltager også på skift i alle de praktiske aktiviteter som borddækning, toiletrengøring, opvask, rengøring mv.

Mandag holder vi sportsdag. Om formiddagen er der mulighed for almindelige sportsaktiviteter, og om eftermiddagen har vi planlagt en patruljeaktivitet, hvor patruljerne dyster i mere utraditionelle, temarettede sportsaktiviteter som fx støvlekast, guldpengesøgning i sandkassen mv.

Vores lejrkiøsk har åbent næsten hver dag. Her kan man købe et mindre udvalg af slik og snacks, men det er ikke de eneste snacks man skal regne med i løbet af ugen. Køkkenet sørger for snacks og drikke mellem måltider eller ved aktiviteter, så det er helt op til jer, om I vil lade jeres barn have lomme penge med til at handle snoller i kiosken.

Om aftenen er der møde, men underholdning, som børnene i stor udstrækning kan være med i, hvis de har lyst. Der er mulighed for at være med til sketches eller anden underholdning, som man kan få hjælp til at planlægge i løbet af dagen. Der er også masser af sang og anden underholdning, så som lejravis, optrin og andet godt.

Nogle aftener har vi lejrbål, som også indeholder sange og en andagt, som en af førerne, eller "lejrpræsten" står for.



TIRSDAG

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 7.30 | Vækning | 13.30 | Kiosken er åben |
| 8.00 | Flaghejsning,
andagt og morgenmad | 14.30 | Aktiviteter |
| 9.30 | Inspektion | 16.30 | Sport og leg |
| 10.00 | Møde | 17.30 | Aftensmad |
| 11.00 | Aktivitetstid | 19.00 | Underholdning: sang og sketch |
| 12.30 | Middagsmad | 20.00 | Andagt i patruljerne |
| | | 21.15 | Godnat |
| | | 22.00 | Føremøde |

Aktivitetstiden er børnenes egen. Vi forbereder en masse forskellige, mere eller mindre aktive aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Vi har som regel et snitteværksted, bolsjekogning, maling, perler, krea-værksted, sketch-værksted. Valget af aktiviteter handler både om hvilket tema vi har, og hvilke kompetencer førerne kan bidrage med, så udvalget varierer lidt fra år til år.

ONSDAG

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 7.30 | Vækning | 13.30 | Kiosken er åben |
| 8.00 | Flaghejsning,
andagt og morgenmad | 14.00 | Strandtur |
| 9.30 | Inspektion | 18.00 | Aftensmad |
| 10.00 | Møde | 19.00 | Underholdning: sang og sketch |
| 11.00 | Aktivitetstid | 20.00 | Andagt |
| 12.30 | Middagsmad | 20.30 | Patruljehygge |
| | | 21.15 | Godnat |
| | | 22.00 | Føremøde |

Onsdag er vores fest-dag. Vi holder en kæmpe fest sammen med børnene, hvor der er god mad, underholdning, selskabsdans og masser af overraskelser. Mange børn syntes det er sjovt at have særlig udklædning/festtøj med til netop denne begivenhed, og der er feststemning hele eftermiddagen, hvor førerne pynter spisestuen op i hemmelighed.



TORSDAG

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 8.00 | Vækning | 14.00 | Aktivitetstid |
| 8.30 | Flaghejsning,
andagt og morgenmad | 16.30 | Fodboldkamp børn mod førere |
| 10.00 | Inspektion | 17.30 | Aftensmad |
| 10.30 | Møde | 19.00 | Underholdning |
| 11.30 | Aktivitetstid | 20.00 | Lejrbål og andagt |
| 12.30 | Middagsmad | 20.30 | Patruljehygge |
| 13.30 | Kiosken er åben | 21.15 | Godnat |
| | | 22.00 | Førermøde |



FREDAG

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| 8.00 | Vækning | 13.45 | Kiosken er åben |
| 8.30 | Flaghejsning,
andagt og morgenmad | 15.00 | Markedsdagen åbner |
| 10.00 | Inspektion | 17.30 | Aftensmad på plænen |
| 10.30 | Møde | 19.00 | Underholdning |
| 11.30 | Aktivitetstid | 20.00 | Lejrbål og andagt |
| 13.00 | Middagsmad | 20.30 | Patruljehygge |
| | | 21.15 | Godnat |
| | | 22.00 | Førermøde |

Fredag holder vi markedsdag. Patruljerne planlægger hver især en bod, hvor de kan "sælge" fx pandekager, flettede armbånd, massage, konkurrencer og meget andet. Der er ikke rigtige penge i omløb, men særlige lejrpenge og en lejrbank, som tæller sammen hvilken patrulje der har højest indtjening. Forældre, bedsteforældre eller søskende og venner er velkommen til at besøge lejren til denne begivenhed. Det kan være en super måde at introducere kommende lejrdeletagere, men det er også en overvejelse værd, om ens barn har gavn af besøg. Nogle får lettere hjemve af at se deres forældre kortvarigt. Andre nyder at vise lejren frem for dem de holder af.



LØRDAG

8.30	Vækning	14.30	Terræntur
9.00	Flaghejsning, andagt og morgenmad	17.30	Aftensmad
10.00	Møde	19.00	Præmier og afslutningsmøde
11.15	Strandtur eller fritid	20.30	Andagt
13.00	Middagsmad	21.15	Godnat



Lørdag er en særlig dag. Det er den sidste "rigtige" dag i lejrugen, og samtidig en dag, hvor vi har lidt ekstra tid til bare at være sammen. Aktiviteterne er pakket sammen, og vi har tid til en tur til stranden, eller bare tid til at være sammen med vores nye, eller gamle venner inden vi skilles igen. Førerne tilrettelægger en terræntur i nærområdet, hvor opgaverne kan være mange og forskelligartede, men altid temarelaterede. Mange førere går vældig meget op i at lave spændende poster, så det er altid noget af en oplevelse at deltage på terrænturen.

Lørdag aften offentliggøres så alle resultaterne af de forskellige konkurrencer, som har kørt i løbet af ugen; vinder af terræntur, vinder af inspektion, vinder af sportsdag, og andre små og store udfordringer.

SØNDAG

07.30	Vækning
08.00	Morgenmad m. madpakker
08.45	Pakning
09.20	Fællesrejse (flagstrygning)?
ca. 12.30	Førerne spiser madpakker og siger farvel

Søndag skal vi alle hjem. Det plejer at være med blandende følelser! De fleste er trætte. De fleste glæder sig lidt til at komme hjem, men rigtig mange fantastiske, fælles oplevelser gør også, at mange kommer hjem med mange nye kontakter, snap-venner, aftaler om at snakke sammen eller mødes og en hel masse at fortælle mor og far. Trætte, glade børn bliver sat på fællesrejser eller bliver hentet på Himmerlandsgården, og vi glæder os allerede til en ny omgang børnelejr til næste år!

